



Iqos historia

Funnen ensam på en flodstrand och hållen som husdjur i flera månader. Efter en lång resa på motorcykel anlände sedan Iqo till Nyaru Mentengs rehabiliteringscenter den 3 november 2022. Hennes tuffa bakgrund är inte olik många av de andra andra omhändertagna orangutangerna på centren. Precis som de flesta var hon ledsen vid ankomsten. Det skulle dock snart ändra sig...



Iqo blev funnen av en invånare i byn Tumbang Kajamei, som ligger i provinsen Central-Kalimantan på Borneo. Hon hittades vid byns flodstrand, ensam och övergiven utan sin mamma.

Bybon tog med den lilla hem och höll Iqo som husdjur i fem månader innan han tillslut kom på andra tankar. Han körde i fyra timmar på en motorcykel för att lämna över en utmattad och uttorkad Iqo till Nyaru Menteng rehabiliteringscenter.

Efter noggrann undersökning av centrets veterinärteam, bedömdes hon vara ca 12 månader gammal. Den ofrivilliga tiden som husdjur hade varit tuff för Iqo, som nästan uteslutande hade matats med ris. Men nu hade turen att äntligen hamna på rätt plats.

Efter att ha fått mat, vatten och vård sattes Iqo i karantän i tre månader med Rumba, en annan unge som räddades ungefär samtidigt. Sedan fick hon börja i en grupp för de minsta i skogsskolan.

Trots att Iqo och Rumba tillbringade mycket tid tillsammans medan de var i karantän, föredrog de att leka på egen hand i skogsskolan.

Under regnperioden är skogsskolans område översållat av pölar och lergropar, som både Iqo och Rumba tycker om att leka i. De älskar att täcka sig med lera, men smarta Iqo har tagit för vana att rengöra sig själv i klarare pölar efter att ha haft kul med leran.

Ibland har Iqo blivit retad av Ramangai och Onyer, så nu undviker hon dem till

varje pris. Hon är lite av en ensamvarg som njuter av att vara solo. Men Iqo går ändå till en särskild djurvårdare för tröst när hon blir retad, eller om hon blir rädd för nya människor.

Ett annat exempel när hon sökte upp sin djurvårdare var när hon skulle lära sig att klättra i ett träd och råkade falla ner; hon tog sig snabbt till djurvårdaren för att bli lugnad innan hon återvände till trädet för att ge det en ny chans.





Iqo i skogsskolan

Iqo gör, trots sin unga ålder, stora framsteg i skogsskolan och kan göra mer och mer själv.

Hon gillar att klättra i höga träd och äter all frukt hon får – vattenmelon, majs, bananer, meloner och knölar. Allt går ner. Hon äter också löv och bark. Iqo är inte kräsen och gillar även fortfarande att dricka mjölk ur nappflaska.

Trots att hon förlorade sin mamma alldeles för tidigt är Iqo full av mod och livslust.

Men hon behöver naturligtvis mycket uppmärksamhet, mat, omsorg och inte minst lära sig nya färdigheter.

Vi ser fram emot att uppdatera er om hennes utveckling fram till den dag då hon äntligen kan leva som en vild orangutang i en skyddad regnskog.



FAKTA:

Rehabiliteringscenter:
Nyaru Menteng

Ankomst till centret:
november 2022

Ålder vid ankomst:
cirka 1 år gammal

Håll dig uppdaterad om Iqo och vårt dagliga arbete med att rädda den utrotningshotade orangutangen via vår hemsida:

www.savetheorangutan.se

